

Bengt I. Lindskog (1929 – 2021), en nutida polyhistor

Vår guide på Livets Museum professor Bengt I. Lindskog avled vid nästan 93 års ålder den 20 november 2021. Han var år 1964 en av grundarna av Sydsvenska



Ovan: Sydsvenska medicinhistoriska Sällskapets första styrelse när det bildats den 7 oktober 1964: Ordf. prof. Alfred Flaum omgiven av till vänster i bilden v. ordf. prof. Jerker Rosén och till höger sekr. dr Bengt I. Lindskog samt ytterst kassaförvaltaren apotekare Uno Nordholm

Medicinhistoriska Sällskapet (SMHS) och en stöttepelare när detta behövde återskapas sedan Region Skåne år 2006 hade stängt det dåvarande Medicinhistoriska Museet på St. Lars i Lund.

Bengt var aktiv på många sätt i SMHS, inte bara som grundare och flitig skribent i sällskapets årsskrifter utan också genom att donera generösa medel till en stiftelse för främjande av utvecklingen av kunskapen om medicinens historia och vårdandet av svenskt medicinskt språk. Utan att tveka ställde han också sitt encyklopediska vetande till förfogande för allehanda medicinshistoriska berättelser och notiser.

Hagblom Foto, Lund.



Ovan: Bengt Lindskog guidar 2013 medicinska fakultetens ekonomer på Livets Museum Ekonomichef Elsa Warkander närmast kameran.

När Livets Museum öppnats 2012 bidrog han som guide för besökarna med sitt omfattande medicinshistoriska vetande. Besökarna fick en långt mer omfattande

beskrivning än vad de anade finns om bakgrunden till de viktiga medicinska rön som gjorts vid Lunds universitet.

Viktiga delar av Bengts omfattande och synnerligen värdefulla bibliotek har han överlåtit till SMHS. Vi vill inte försöka konkurrera med universitetsbiblioteket i Lund,



Glada ideellt arbetande guider med intendent Mats Engström på guidemötet den 23 augusti 2021.

1. Harriet Svensson; 2. Anna-Karin Levenstam; 3. Ingrid Ekvall; 4. Lillian Andersson; 5. Elisabeth Erntoft; 6. Anitha Bruun; 7. Agnetha Dahlberg; 8. Gitta Rettig-Ruuth; 9. Mats Engström; 10. Bibbi Thomee; 11. Bengt I. Lindskog; 12. Gunilla Brunnström; 13. Irene Jakobsson; 14. Gunila Erlandson; 15. Eva Ljunggren; 16. Kerstin Olsson.

men Bengts böcker är på väg att sättas in i ett bibliotek som Bengt Uvelius och Anders Arner håller på att ordna på kontoret i valvtornet ovanför Livets Museum.

Polyhistor är ett gammalt fint ord som väcker respekt. I gamla tider fanns det mer än en sådan, och i Sverige var kanske framför allt Carl v. Linné den mest kände. Han var präst, läkare, arkiater och världsberömd botanist. Han kunde allt, en sann polyhistor.

Bengt I. Lindskog framstår som något av en polyhistor. Han hade litterära och språkliga intressen från modernet och medicinska sådana från fädernet. Han kombinerade detta under sitt långa liv genom att bli läkare och språkman. Han blev docent i kirurgi 1972, men övergick snart till att bli överläkare i socialmedicin på Lasarettet i Lund och därefter mångårig överläkare och chef för Företagshälsan i staden.

Som språkman utarbetade han ett antal mycket uppmärksammade, väl spridda och omfattande medicinska ordböcker. Han var också intresserad av medicinsk humaniora, ett ämne som nu håller på att vinna mark i många medicinska fakulteter, såväl internationellt som i Sverige. Det blev många skrifter i ämnet, inklusive medverkan i en bok 2012 om Carl v. Linnés skrift 1767, *Clavis medicinae duplex*. Verksamheten kulminerade i en professur i medicinens historia i Köpenhamn 1988 - 1996. Som nytilträd hade han glädjen och förmånen att få representera Danmark när påven i Rom saligförklarade den framstående danske biskopen, anatomen och läkaren Niels Steensen / Nicolaus Stenoni.



Ovan: Bengt Lindskog då han vid över 92 års ålder hösten 2021 livfullt berättade om hur han två decennier tidigare var aktiv när föreningen Skånes äldre läkare bildades.

Bengt Lindskog stödde under många år Sydsvenska Medicinhistoriska Sällskapet, inte bara som aktiv skribent i sällskapets årsskrifter utan också genom att donera generösa medel till en stiftelse för främjande av utvecklingen av kunskapen om medicinens historia och vårdandet av svenskt medicinskt språk. Viktiga delar av hans omfattande och synnerligen värdefulla bibliotek har han överlåtit till detta sällskap. Utan att tveka ställde han också sitt encyklopediska vetande till förfogande för allehanda medicinhistoriska berättelser och notiser. Han var därtill under flera år engagerad i styrelsen för Läkaresällskapet i Lund, liksom i det kulturella sällskapet Heimdall i Malmö. Han blev hedersledamot i tre olika sällskap med samhällstillvända och sociala aktiviteter: Läkaresällskapet i Lund, Heimdall i Malmö och Sydsvenska Medicinhistoriska Sällskapet. Så sent som hösten 2021 höll han en lättsam och

engagerande föreläsning för sina kollegor i föreningen Skånes Äldre Läkare om hur han tjugo år tidigare bildade den föreningen.

När Region Skåne 2006 stängde det dåvarande medicinhistoriska museet i Lund gjorde Bengt Lindskogs entusiasm och stora sociala och medicinhistoriska kompetens honom till ett starkt stöd för Sydsvenska Medicinhistoriska Sällskapet så att detta fick

styrkraft nog att 2012 kunna öppna en medicinhistorisk utställning i Lund, Livets Museum.

Bengt Lindskog var 2001 också en av stiftarna till den sociala föreningen Skånes äldre läkare, SkåneSÄL.

Vi minns Bengt I Lindskog med värme och tacksamhet. Han var sina många vänners vänfaste vän och gav ett starkt stöd när det behövdes. Han går till historien som en engagerad medicinhistoriker, stor medicinsk språkman och framstående humanist.

Marianne och Berndt Ehinger